

Losse notities

Voorheen Pniëlkerk



Waar van 1927 tot 2005 Pniël stond

Onlangs is, na bijna tachtig jaar, opnieuw een kerkgebouw verdwenen: Pniël aan de Lipperkerkstraat 400, tegenover de Franklinstraat. In 1916 kreeg de vereniging 'Christendom' een eigen orgaan, vijftien jaar later opgenomen in de toen opgerichte 'Hervormde Kerkbode voor Enschede en Lonneker'. In 1917 besloot de vereniging een eigen predikant aan te stellen. Om de band met de Nederlands Hervormde Kerk te behouden, werd verzocht of de invulling van de vacature voor een vierde predikant van orthodoxe signatuur mocht zijn, maar dat werd geweigerd. Een van de trouwe vrienden van de vereniging bood midden jaren twintig aan in het oosten van de stad, aan de Lipperkerkstraat, toen nog onder de gemeente Lonneker, een kerk(je) te bouwen, dat uiteindelijk op 22 december 1927 in gebruik werd genomen. De kerkgangers waren voornamelijk van orthodoxe huize, dit in tegenstelling tot de nabij gelegen Oosterkerk, die een meer vrijzinnig karakter had. Ten tijde van het 25-jarig bestaan in 1952 was Pniël, aanvankelijk gesticht als een eenvoudig lokaaltje, uitgegroeid tot een 'volwassen' wijkkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente. Om aan de eisen van de tijd te voldoen werd besloten het gebouw geheel te



Foto: Hans Huinink

renoveren. Op 24 januari 1957 vond de opening van de vernieuwde kerk Pniël plaats. Een aantrekkelijk ogend kerkje, volgens de toenmalige secretaris Brokken 'een gebouw, waar je tot rust kon komen in de liefde van Christus. Een plaats waar wij allen onze Heer en Heiland Jezus Christus kunnen loven en prijzen.'

Maar de voortschrijdende secularisatie sloeg ook hier toe. De diensten op zondagmorgen om 10.00 uur en op woensdagavond om 19.45 uur werden na verloop van tijd steeds minder bezocht. Al in het begin van de jaren zeventig werden de diensten gestaakt en kwam het gebouw leeg te staan. De eigenaren en gebruikers volgden elkaar met enige regelmaat op: er werd een moskee in gevestigd, die later naar de Atjehstraat werd verplaatst, de Evangelische Opwekkingsgemeente nam er haar intrek tot ongeveer 1998, en daarna gebruikte een handelaar in geluidsapparatuur het gebouw als opslagplaats. De laatste eigenaar was de Neighbourhood Corporation Enschede, de 'waakhond' over het 'niveau van de wijk'. Pogingen om het gebouw te redden door er buurtvoorzieningen in onder te brengen liepen op niets uit. Op een steenworp afstand is de Oosterkerk inmiddels in de verkoop gedaan. Maar het kerkgebouw aan de Lipperkerkstraat 400 is al niet meer

.....