

Reacties van lezers

Het Larinksticht in nr. 82:

Jan Wiefker bezorgde ons enkele waardevolle aanvullingen op het artikel. Gerardus Larink werd geboren in 1790 in Ootmarsum, vermoedelijk op 19 februari. Gerardus was behalve Griffier van het Kantongerecht ook een aantal jaren lid van de Enschedese gemeenteraad. Hij werd 77 jaar oud. De Twentsche Courant in Almelo meldt op 4 mei 1867: 'Naar wij uit Enschede vernemen heeft de onlangs gestorven heer G. Larink bij testamentaire beschikking bijna zijn geheel vermogen, volgens sommigen op p.m. f 60.000,- geschat, vermaakt aan het kerkbestuur der r.kath. gemeente alhier. Naar wij verder vernemen is dat bestuur voornemens daarvoor een gesticht te bouwen en er Zusters van Liefde in op te nemen.'

Gevangen in de synagoge in nr. 82:

De vader van Suze Collet-Leverink heette uiteraard niet Wim Collet, maar Wim Leverink.

Het Fotoarchief Brusse in nr. 82:

- Rien Tiehatten wees ons er op, dat de foto op p. 21 gemaakt is op 18 november 1949, nadat een Spitfire van de Luchtmacht neerstortte nabij het Vlieggebouw van de Vliegbasis Twente, dus niet op het Prins Bernhardpark. Er vielen vier doden: eerste luitenant vlieger J. van Huystee, chef Rijksluchtvaartdienst J.B. Schurer, radiotelegrafist B.F. Scheygrond en KLM-employé H. Engbers uit Lonneker.

- De jongste telg Brusse op de foto op p. 21 is niet Henk 'Button Boss' Brusse, maar zijn naamgenoot Henk Brusse, zoon van vader Henk in het midden. Hij woont al veertig jaar in Australië, waar hij vele jaren hoofd van de afdeling fotografie van het Australische ANP was.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Rijksmuseum Twenthe verschijnt in ons decembernummer een uitgebreid artikel over **Edwina van Heek** van de hand van Hans Gieskes. 't Is maar dat u niet denkt dat dit heuglijke feit ons is ontgaan!