
Reacties van lezers

Jacobus en Lonneker in nr. 79:

De heer J.M. Kienhuis uit Alstätte berichtte ons het volgende. Er heeft voorheen reeds een Jacobusbeeld in een van de nissen van de Lonneker-kerk gestaan. Bij de bouw van de eerste kerk in 1820 kwam er een beeld in een nis. Hetzelfde beeld is in 1911 in de bovenste nis van de toen nieuw gebouwde kerk geplaatst. Het is omstreeks 1965 verwijderd, omdat er een stuk afviel. Een H. Hartbeeld heeft nooit in een van de nissen van de kerk gestaan; wel een groot H. Hartbeeld op een sokkel op de hoek Scholten Reimerstraat-Dorpsstraat, in 1926 onthuld maar helaas eind jaren zestig verwijderd.

Alle lezers hartelijk dank voor uw reacties!!!