

Een klein kerkje in Glanerbrug

Arnold Fortuin

De haan in de nok van een woonhuis in de Glanerbrugse Schipholtstraat waait met alle winden mee. De haan ziet er nieuw uit; het huis is vakkundig gerestaureerd, maar nog geen twee meter onder die nok staat het bijbelse begrip 'Ebenhaëzer' (tot zover heeft de Heer ons gebracht). En dat verraadde een andere bestemming van het pand dan dat van woonhuis. Dat klopt, weet de makelaar die nu het pand in verkoop heeft. Eens, vanaf 1903 tot een jaar of tien geleden, was het een kerkje van de Vrije Zendingsgemeente.

Voor de voorgevel van dit wellicht kleinste kerkje van Enschede heb je zes passen nodig; voor de linkerzijgevel tien. De gemeente groeide, de leden moesten tijdens de dienst zelfs buiten staan. Besloten werd daarom het kerkje aan de voorkant uit te bouwen. Of daarom de rechterzijgevel zo'n meter langer werd is niet bekend. 'Ebenhaëzer' toont nu aan de voorkant twee ramen met bovenaan een rondboog. Links van de vroegere middendeur is een gedenksteen voor een van de oprichters. Achter het huis is bij deze restauratie een bergruimte gebouwd, in dezelfde stijl als het kerkje. Vroeger was er achter het gebouwtje een fietsenstalling en een toilet.

Er klinken in het kerkje geen meerstemmige liederen meer van Johan de Heer; de stem van de voorganger is in de vlucht van de tijd verdwenen. Maar de muren dragen nog de liefde uit van ijverige bouwers, gelovige kerkgangers en trouwe voorgangers. De eersten kwamen mee in de golf van de industriële revolutie, waar de textielindustrie in het begin van de vorige eeuw mee te maken kreeg. Er waren arbeiders nodig en het was niet alleen de pastoor van de katholieke kerk in Steggerda die zijn jonge gelovigen opriep

een nieuwe toekomst in Twente te zoeken. Ook onder de leden van de Vrije Zendingsgemeente, nog steeds aanwezig in de noordwesthoek van Overijssel, was er diezelfde hoop op een betere toekomst. Ze kozen in 1896 voor het Duitse Burgsteinfurt, kwamen er bij elkaar thuis voor bijbelzingen en hielden in Gronau en Glanerbrug hun godsdienstige bijeenkomsten. In 1902 stichtten Jacob v.d. Woude, Karst Kroon en Wicher Nijmeyer het kerkje aan de Schipholtstraat. De eerste voorgangers kwamen uit Ossenzijl en Steenwijk. Jacob v. d. Wende werd in 1909 de eerste 'eigen' voorganger. Na bijna een eeuw was het onderhoud niet langer op te brengen; het gebouw werd verkocht aan een particuliere eigenaar. De opbrengst diende goede doelen. De door de leden gemaakte meubelen werden geschonken aan een bijbelschool in Roemenië. De nieuwe eigenaar van de kerk deed met eigen hand jaren over een zeer geslaagde restauratie. Het kerkgebouwtje is nu gemeentelijk monument.



Foto: Leo Mettermich