

Reacties van lezers

Op 'Het Ei van Ko' in nr. 89:

Oud-wethouder Freek van der Meer wees ons op een onjuistheid betreffende het ontstaan van de benaming 'Het Ei van Ko'. Hij herinnerde zich dat de naam 'Ei van Ko' al voor de officiële onthulling door burgemeester Ko Wierenga was ontstaan en wel tijdens een in 1981 gehouden inspraakzitting van een raadscommissie rondom bezuinigingen. Tijdens deze inspraakronde uitte een dame haar ongenoegen met de woorden: 'Er is wel geld voor het 'Ei van Ko' maar niet voor het schoolzwemmen!' daarbij doelend op het kunstwerk voor het stadhuis, dat door de kunstenaar de naam 'Het Ei' had meegekregen. De ontwerper refereerde daarbij aan de ellipsvorm van het kunstwerk en de vorm van het stratenplan in de binnenstad. Deze uitspraak werd door de pers breedvoerig opgepikt. Maar de als verwijt bedoelde woorden werden uiteindelijk een geuzennaam. Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is dingen vast te leggen, op het moment dat betrokken mensen nog in leven zijn en zich die dingen kunnen herinneren.

Commissie Binnenstad.

Op 'Kiek(j)es' in nr. 89:

De heer Jan van Rijn liet ons weten het niet eens te zijn met de omschrijving van de achtergrond van het kiekje van 'Jan Elties naast zijn transportfiets'. Volgens het bijschrift bij de foto, is links zichtbaar een deel van de Bloemendaalschool, waar zich nu de ingang van de Zuidmolen bevindt. De heer van Rijn geeft echter aan dat de ingang van de Zuidmolen meer links ligt van de Zuiderhagen en op de hoek van de Van Loenshof en de Zuiderhagen, waar vroeger de school stond, nu het pand staat dat in gebruik is bij Scapino. En het bijschrift 'Achter Jan de Zuiderhagen, met nu rechts het pand van Scapino' zou moeten luiden 'Achter Jan de Walstraat, met nu rechts het pand waarin een herenmodezaak is gevestigd'.

Op 'Straatnaam als spiegel van historie' in nr. 89:

De heer J.B. van Heek wees ons er op dat bij het bewuste artikel een foto was geplaatst, die onmogelijk uit 1936, zoals bij het onderschrijf wordt gesuggereerd, kon zijn. Op de foto zijn zichtbaar helikopters en een vliegtuig op landingsgestel met neuswiel. Die staat er waterpas op en aldus de heer Van Heek, die typen bestonden toen nog niet. De opmerking van de heer Van Heek is juist. Navraag bij gemeentearchivaris Adrie Roding, ook een vliegtuigkenner, leerde ons dat het om een foto gaat, die is genomen tijdens de Open Dag van de Vliegbasis Twenthe op 15 september 1979. De foto is genomen vanaf het terras van het huidige luchthavengebouw (aankomst- en vertrekhal). Op de foto zijn in de lucht zichtbaar vier helikopters van het type Alouette III (demoteam Grasshoppers van de Koninklijke Luchtmacht) en op de grond links een Brequet Atlantic van de Marine Luchtvaartdienst. De reden dat bedoelde foto aldus Adrie Roding, zowel destijds in het straatnamenboek van J. van Ooyik als thans bij het bewuste artikel is geplaatst, heeft vermoedelijk gelegen in de relatie van de naam van deze straat met het vliegveld en het gegeven, dat de hoofdingang van het vliegveld zich destijds nog bevond op de hoek van de Oude Deventerweg en de Vliegveldweg.

Op 'Tavenu' in nr. 89:

De oproep om nog ontbrekende namen van de groepsfoto van de zangvereniging Tavenu heeft een reactie opgeleverd van de heer Radstake uit Buurse. Hij wist nog een tweetal ontbrekende namen toe te voegen. Achterste rij, de derde persoon van links, is Jan Dielen. De derde persoon van rechts, eveneens op de achterste rij, is Jantje Hofstee. Beiden zijn later in het huwelijksbootje gestapt, waarvan het voltallige zangkoor Tavenu getuige is geweest.

*Alle lezers hartelijk dank
voor uw reacties!*