

Reacties van lezers:

Op 'Kiek(j)es' in nr. 92:

Er kamen dit keer twee reacties binnen op de foto van de Hengelosestraat, bekend als de Lange Huus.

De redactie is er zich van bewust dat er dikwijls veel meer te vertellen is over een gepubliceerd 'kiekje'. Zij moet echter vanwege de beschikbare ruimte een keuze maken. Soms voegt een reactie iets toe dat het waard is om het alsnog te vermelden.

Zo liet mevrouw Radstake ons weten dat haar opa (de heer Schukkink) op nummer 196 zo rond 1920 een fietsenzaak had. Haar opa is echter failliet gegaan in een periode dat er sprake was van grote werkloosheid. Vele arbeiders hadden een fiets gekocht op afbetaling, konden echter niet aan hun verplichtingen voldoen en leverden de fietsen weer in. De opa van mevrouw Radstake bleef zitten met die ingeleverde fietsen, die ook hij niet meer kwijt kon. Dat betekende het einde van zijn fietsenzaak.

De heer Ad Hendriksen uit Enschede wees ons er op dat een bewoner vergeten is, die in de Tweede Wereldoorlog een belangrijk illegaal werker was, de heer A.H. van het Reve, die op nummer 186 een sigarenzaak dreef. Deze zaak was een ontmoetingspunt voor illegale werkers, die onder andere zorgden voor de verspreiding van distributiebonnen aan ondergedokenen.

Hartelijk dank voor uw reacties.