

## In Memoriam

# Drs. J.H.R. (Jan) Wiefker

1924 – 2007

Johan Hemken

**Op 7 september jl. overleed, op bijna 83-jarige leeftijd, Jan Wiefker, heemkundig duizendpoot.**

Zijn roots liggen op het erve Wiefker in de marke Lonneker en ressorterend onder de Hof Espelo.

Generaties lang hebben zijn voorvaders daar gewoond en gewerkt.

Geboren werd Jan Wiefker in het dorp Weerselo. Hij was de oudste van in totaal zeven kinderen. Zijn vader was hoofdonderwijzer van de Katholieke Lagere School in Weerselo.

Genealogisch onderzoek naar zijn eigen familie en de geschiedenis van het erve Wiefker opende voor hem de weg naar de 'historie'. Hij werd een ijverige onderzoeker van vele aspecten uit de lokale, regionale en kerkelijke geschiedenis. Jan was geen teamplayer. Zijn onderzoekingen deed hij het liefst alleen. Wel stond de deur altijd bij hem open en vond zo menig onderzoeker / schrijver op historisch gebied in hem een toegewijd adviseur.

Als lid van de Stichting Historische Sociëteit Enschede – Lonneker, werkte hij decennia lang mee aan n Sliepsteen. In de hoedanigheid van vaste medewerker leverde hij talloze artikelen aan op velerlei gebied. Maar ook daarnaast heeft Jan Wiefker zeker zijn sporen nagelaten en verdiend!

Talrijke door hem persoonlijk uitgevoerde onderzoekingen op historisch gebied, resulteerden in bijna even zovele artikelen, verspreid over vele boeken, kranten en tijdschriften. Zoals o.a. in Dagblad Tubantia, Twentsche Courant, De Twentsche Courant Tubantia, Jaarboek Twente, 't Inschrien, Bentheimer Jahrbuch, Oet de



Boerschopn, Twente Genealogisch, 'n Hoesbreef De Lutte.

En natuurlijk 't Beukske Weerselo, zijn geboorteplaats.

Wie probeert het werk van Jan Wiefker onder één noemer te brengen, komt snel tot de kwalificatie, gedegen en veelzijdig!

De uitgave van zijn boek 'Omwervingen door de historie van Twente', een bloemlezing van zijn belangrijkste pennenvruchten, waarin bovendien zijn complete bibliografisch overzicht is opgenomen, heeft Jan helaas niet meer mogen beleven. Terwijl hij altijd zo genoot, als er iets van zijn hand verscheen.

De laatste maanden van zijn leven verslechterde zijn gezondheid en heeft hij zwaar geleden onder zijn ziekte.

Het heengaan van Jan Wiefker is een groot verlies voor n Sliepsteen en de Stichting Historische Sociëteit Enschede – Lonneker.

Wij wensen zijn vrouw Hans en verdere familie, heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.