

Tetemsteen Stroinksbleekweg

Geert Bekkering

Oost-Nederland had in de meidagen van 1940 niet veel te lijden gehad van de Duitse inval en het leven ging zo goed mogelijk door. Maar er was wel veel veranderd. Zo was er al in augustus 1940 textieldistributie ingevoerd. Veel kon men niet doen met de toegewezen 100 punten tot 1 januari 1941. Voor Enschede was deze maatregel minder hinderlijk, er was voldoende textiel. Het vakverenigingswezen was inmiddels gereorganiseerd en de organisatie 'Vreugde en Arbeid' opgericht. In september 1940 werd het verplicht altijd een persoonsbewijs met foto bij zich te dragen. Vanaf 31 oktober was er een uitgaansverbod tussen 12 en 4 uur 's nachts en in november werd de stichting 'Winterhulp Nederland' opgericht. In deze omstandigheden werd er bij de Tetem aan de Stroinksbleekweg echter gewoon een eerste steen voor nieuwbouw gelegd. De Twentsche Textielmaatschappij 'Tetem' was in 1915 opgericht als dochteronderneming van Rozendaal; in 1921 werd ze zelfstandig. Het was in het begin vooral een exportbedrijf van molton dekens, de grondstoffen kwamen van de firma Rozendaal, een wereldgroothandel in katoenafvalen. In Nederland werden vooral dweilen verkocht. In 1935 nam Ernst R.S. Krudop de leiding van schoonfamilie Rozendaal over. In de crisisjaren werden er ook wollen- en halfwollen- en synthetische dekens jacquarddekens gemaakt, kameelhaar voor de pantoffelindustrie en zogenaamde



E.P. Krudop en M.I. Menko bij het leggen van de eerste steen op 23 sept. 1940

Foto collectie E.P. Krudop.



De Tetemsteen aan de Stroinksbleekweg, 2008.

Foto: Geert Bekkering

imitatie-handgeweven gordijn-, meubel- en bekledingsstoffen. Na de oorlog legde men zich geleidelijk meer toe op wollen- en halfwollen dekens. Kantoor en magazijn van de Tetem werden in 1921, 1931 en 1946 door brand verwoest. Er moest dus regelmatig vernieuwd en bijgebouwd worden. Op 18 oktober 1940 werd door het toen 3-jarige zoontje E.P. Krudop (links op de foto) de eerste steen gelegd voor een herbouwde jacquard dekenweverij, annex kantine. Een zilveren troffel met inscriptie heeft de heer Krudop nog in zijn bezit. Rechts op de foto staat zijn halfbroer Maarten I. Menko, geb. 23 sept. 1934, overleden 1997 in Zürich.

De Tetem maakte in 1969 een doorstart als onderdeel van de Ned. Bontweverij. In 1979 stopte het bedrijf. In het gebouw kwam daarna onder andere een Zwarte markt en tot aan de vuurwerkram্প van 2000 zat er de Kringloopwinkel.

Arie de Haan en Paul Stegeman hebben in 2000 samen met Henk Bollen de gedenksteen gered en naar de heer E.P. Krudop op De Welle gebracht. Daar heeft de steen jaren gelegen, goed beschermd tegen weer en wind. Met de herinrichting van de wijk Roombeek, kwam er een kans om de steen weer dicht bij zijn oorspronkelijke plaats in te metselen. De heer E.P. Krudop deed dat in 2008 weer zelf, nu in een muur aan de Stroinksbleekweg.