

Bij 't Ei



*“Zeg, stroomde ooit door deze stad
Twents water als een beek
waaraan men, zo het leek,
een bronzen moeder, dochter, glad,
een vader én een hond bekeek,
wie wat te wassen had?”*

*“Geen mens heeft op hen vat
gehad”, zei iemand wijs. Hij bleek
een kenner, want: “Wat ik u zeg,
dit kunstwerk, groot van ziel,
wast eeuwig hier verleden weg
van 100 jaar textiel”.*

Gerrit Post: overpeinzingen rond “Het Ei van Ko”
bij de beeldengroep “De familie” van Joop Hekman in de Langestraat te Enschede.