

Sliepsteen 100: een oproep aan onze abonnees/lezers

In december van dit jaar verschijnt de honderdste(!) Sliepsteen. Vanuit de redactie bestaat de wens om aan dit nummer een bijzonder tintje te geven. Gedacht wordt aan het publiceren van bijzondere wandborden, affiches, documenten, cartoons, foto's en dergelijke, en die van informatieve commentaren te voorzien. Ook valt te denken aan het plaatsen van korte nostalgische verhaaltjes over kleine gebeurtenissen of herinneringen; een voorbeeld hiervan vindt u in dit nummer met een sfeervolle impressie van de Galvanistraat ('Het Laantje').

Nog een mogelijkheid is om eens wat spreuken of gezegdes te verzamelen, die typisch Enschedees zijn, zoals bijvoorbeeld de toet'n van Seinhorst of herenmodezaak Kuyper met zijn slagzin 'Laat Kuyper u de das omdoen, laat Kuyper u behoeden'. Wie even de tijd neemt om in zijn of haar geheugen te graven, vindt vast wel iets wat de moeite waard is om met een glimlach te noteren en aan ons door te geven.

Wij roepen onze lezers op aan het honderdste nummer een bijdrage te leveren: heeft u thuis iets bijzonders van vroeger liggen, of herinnert u zich iets aardigs van vroeger, waarvan u denkt dat het leuk is dit eens voor andere Enschedeërs te beschrijven, ook al omdat de gedachte aan dat voorwerp of de herinnering aan die gebeurtenis anders voorgoed verloren dreigt te gaan, neemt u dan contact op met de redactie of stuur een brief of mailtje (zie het colofon op pag. 2). Let wel: het moet wel betrekking hebben op Enschede, dus geen algemene (Twentse) verhaaltjes. U mag uw naam er bij zetten, maar als u dat liever heeft mag u het ook anoniem laten plaatsen. Wij zijn reuze benieuwd wat er allemaal binnenkomt!