

DR. A.H.J. COPPESSTRAAT

1889-1958 initiatiefnemer voor tot standkoming
van het R.K. Bejaardencentrum "Stichting Dr. Arienstehuis".
Was 27 jaren raadslid van Enschede

Robert Kemper

In Mekkelholt werd aan het begin van de jaren '60 – tussen de Deurningerstraat en de Mekkelholtsweg – de Dr. A.H.J. Coppesstraat aangelegd, vernoemd naar de in 1958 overleden Coppes. Wie was deze zeer gewaardeerde Enschedeër eigenlijk? Adolf Hubert Joseph Coppes werd op 3 juli 1889 in Venlo geboren. Na het gymnasium en zijn studies voor arts in Groningen en Leiden werd hij na de eerste wereldoorlog belast met de medische verzorging van vele duizenden krijgsgevangenen. In 1919 vestigde hij zich te Enschede op verzoek van de katholieke kerkgemeenschap. Tot dan toe was er slechts één katholieke dokter in de stad. Al snel verwierf hij een goede naam en een praktijk, die uit 10.000 patiënten bestond. In 1923 werd hij lid van de gemeenteraad waarmee hij maatschappelijke en sociale uitgebreide visies op problemen. Coppes was Adviesbureau voor hij een grote bijdrage heeft



Het opspelden van de pauselijke orde in 1957

© Fotoarchief Brusse

promotie was het door al zijn beslommeringen steeds niet gekomen. Op 15 december 1948 promoveerde hij, 59 jaar oud, aan de Groningse universiteit. Zijn proefschrift "Maatregelen en instellingen op het gebied der volksgezondheid in een stad van 100.000 inwoners" was een bewerking van het boek dat hij onder bijna dezelfde titel tien jaar eerder liet verschijnen, toen

Straatnaam als spiegel van historie

zijn strijd begon tegen de misstanden. Hij gaf daar medische en hygiënische ook bestuurslid van het TBC-patiënten waaraan geleverd. Van een

samen met de journalist J.B. Broekhuis. Een jaar voor zijn overlijden werd hij benoemd tot ridder in de Orde van St. Gregorius de Grote, een zeldzaam verleende pauselijke onderscheiding. In 1958 overleed hij, 68 jaar oud. Coppes was getrouwd met Elisabeth Maria Hömmen en liet 9 kinderen na.

In 1997 vertelt zijn zoon Bob: "Vader Coppes was altijd aan het werk, ook op zondagen en 's avonds laat." Ondanks dat was er trots. "Wij waren natuurlijk heel trots als overal pamfletten hingen [van de KVP]: Doe een goede daad, stem dr. Coppes in de raad!"



Zie voor Dr. Coppes ook *Sliepsteen* no. 22, p. 9-12



Dr. Coppesstraat

foto: Erwin Scholten