

Kleine monumenten (57)

Droadneagel of Spieker in Lonneker

Arnold Fortuin

Soms deugt de naam niet; soms past de naam als vanzelfsprekend bij het beeld dat je ziet.

Neem nou dat beeld dat in Lonneker, op een van de meest sfeerrijke dorpspleintjes van Twente, onder de schaduw van een bomengroep is geplaatst.

De in 1998 al opgedoekte Carnavalsvereniging Böltmannekes van 1978, liet de grote spijkers, want dat zijn het, plaatsen aan de rechterkant van de bescheiden parkeerplaats voor de katholieke kerk. Dat was op de elfde van de elfde in 1989; de dag waarop het nieuwe carnavalsjaar begint. In elk volgend jaar legde de nieuw gekozen prins rond het beeld een dikke zwerfkei.

Er liggen er aan de voet van de 'Droadneagel' een flink aantal. Vanzelfsprekend gebeurde zoiets met een carnavaleske bedoeling. Was het om Lonneker te herinneren aan het nut, eens een keer uit je dak te gaan om daarna, in deemoedigheid, op weg te gaan naar een contemplatieve vastenperiode? De ene spijker van het beeldhouwwerk staat fier rechtop. De andere maakt een knik van een kleine negentig graden, als in een soort buiging naar het einde van elk carnavalsfeest: onthouding.

Kunstenaar Leo van Houtert (een naam die past bij een spijker) lijkt het in ieder geval zo bedacht te hebben. Er staan duidelijk twee spijkers, vierkant met een stevige kop, zoals je ze bij sloop van eeuwenoude panden nog wel eens tegenkomt. Toch noemen de Lonnekernaren het beeldhouwwerk geen 'Spiekers' maar 'Droadneagel'. Er zijn er die in de twee spijkers een symbool zien van de Lonnekernaar: een 'Droadneagel'. Volgens het Twentse woordenboek van Dijkhuis is een Droadneagel 'een traag of tegenstribbelend mens' en 'iemand die niets voor een ander over heeft'. Maar wie de Lonnekernaar een beetje kent weet dat dit niet op



Foto: Geert Bekkering

hem kan slaan. Volgens de lokale uitleg slaat de bijnaam op het feit dat het dorp zoveel timmerlui telde. Welke timmerman zou ooit een spijker voor een droadneagel hebben aangezien? Wie veel timmert, weet dat een spijker gesmeed is en een droadneagel getrokken is uit draad. Noemen ze buiten Lonneker daarom de Lonnekernaren terecht 'eigenwijze droadneagel'? Dan staan ze daar niet alleen in. Dijkhuis vertaalt 'droadneagel' namelijk ook door 'spijker'. Met die eigenwijsheid lijkt het dus nog wel mee te vallen, al hebben ze nu bij de plaatsnaamborden ook nog spiekers in plaats van droadneagel geplaatst.