

## Reacties van lezers

### Op 'Rijksmuseum' nr. 94:

Het Rijksmuseum Twenthe is gebouwd door de Fa. W. Hartmann. De familie laat ons weten dat door de strenge winter van 1928/29 de bouw twee maanden heeft stilgelegen.

### Op 'Kiekjes' nr. 94:

De heer H. Siebum uit Enschede wijst ons er op dat de C.F. Klaarstraat in 1959 een zijstraat van de Haaksbergerstraat was.

Mw. J.G. Schukkink-Lansink uit Haaksbergen meldt dat Ziekenhuis Ziekenzorg in de Veenstraat niet meteen na de opening van de nieuwbouw in 1941 gesloten is. Ze heeft er na de bevrijding (1945) nog als verpleegster gewerkt, met als directeur Dr. Avenarius.

Ook de heer Meijer uit Borne schrijft ons dat de Fa. Gebr. Koelink het gebouw niet direct in gebruik heeft kunnen nemen. Hij heeft er na de oorlog als leerling van de R.K. jongensschool aan de Noorderhagen, missiekalenders verkocht aan patiënten. Naast dit ziekenhuis stond nog een groot houten gebouw, hierin was later de openbare bibliotheek gevestigd. De heer Bakker meldt dat het ziekenhuis, na de verhuizing, werd bezet door de Duitsers. In die tijd woonde hij zelf in de nabijheid van het ziekenhuis en zag meerdere malen Duitse soldaten mensonterende strafexercities uitvoeren op het voorplein.

### Op 'Kiekjes' nr. 93:

De heer Ticheler uit Enschede heeft met hulp van de Sliepsteenredactie zijn jeugdvriend uit de Hengelosestraat teruggevonden.

### Op 'Indische buurten' nr. 94:

Over de onofficiële naam Lomboksweg in Glanerbrug wordt volgens de heer F. Hardick in zijn familie verteld, dat een voorouder betrokken was bij een grote vechtpartij in die straat. Daardoor zou deze straat in de volksmond de Lomboksweg zijn genoemd, mede door de bekende slag om Lombok in die tijd.

*Hartelijk dank voor uw reacties.*