

## Reacties van lezers

### Op 'Gouden Pollepel' nr. 96:

Het echtpaar van Lier uit Enschede hield op 20 december 1958 de trouwreceptie in De Gouden Pollepel. Het diner werd door 'Hoogeveen zelf' verzorgd. Het bedrijf was er dus al vóór 1959. We feliciteren het echtpaar met hun 50-jarige huwelijksfeest!

### Op 'Boerenkerkhof en begraafplaats Espoortstraat' van nr.96:

De heer Hans Gieskes uit Enschede schrijft: Het zeer lezenswaardige artikel van Arie de Haan over de beide, in 1829 nieuwe, Enschedese kerkhoven in het vorige nummer behoeft misschien nog een kleine aanvulling. Zij waren nodig omdat er niet langer in de kerken begraven mocht (en kon) worden. Deze kerkhoven waren in hun soort niet de eerste in de stad. In zijn "Stad en Land van Twente" schrijft L.A. Stroink: *Reeds voor 1792 werd door de Gemeente Enschede aan de joden een terrein afgestaan aan de Molenstraat als begraaf plaats, het Jodenkerkhof.* Merkwaardig hierbij is dat pas in 1814 de zelfstandige joodse gemeente als zodanig officieel erkend zou worden, en er pas in 1834 voldoende middelen waren voor een eigen Synagoge. Wegens gebrek aan ruimte werd het Jodenkerkhof al in 1841 naar de Kneedweg verplaatst, en toen dat niet meer voldeed, in 1928 naar de nieuwe plek aan de Noord-Esmarker Rondweg. Het zou tot 1947 duren voor het kerkhofje aan de Molenstraat geruimd zou worden. Maar er was nog een andere, grotere bevolkingsgroep, de Rooms-katholieken. Zij kwamen in 1829 door de nieuwe kerkhoven in de problemen omdat zij niet anders dan in ongewijde grond begraven konden worden. Deze toestand zou duren tot 1861. In dat jaar schonk L.A.J. Nieuwenhuis een perceel grond aan de Gronausestraat voor de aanleg van een kerkhof voor Rooms-katholieken. Schuin tegenover het algemene van 1829. Vroeger had hier een herberg gestaan met de wat scabreuze naam 'Het Verrotte Kamizool'. Kort na 1900 werd dit kerkhof gesloten, en het grote nieuwe in gebruik genomen, ook aan de Gronausestraat, naast de vroegere fabriek 'Ramie Union', tegenwoordig de MIRO. Zo zie je maar weer dat ook kerkhoven een wisselvallig bestaan hebben, zeker nu de mogelijkheid van crematie erg in trek is gekomen.

*Hartelijk dank voor uw reacties.*