

## Zeepaardjes op 't Hogeland

Geert Bekkering



Aan de Brinkstraat zit op nummer 253 al heel lang een huisarts. Dokter H. van den Berg woonde sinds 1956 hier. De Enschedese kunstenares Marie van Eijl-Eitink (1925) maakte een reliëf voor de gevel. Van den Berg was een ouderwetse, bescheiden dokter. Zo een die nog eens ongevraagd terugkwam bij de patiënt om te kijken hoe het ging. Hij had een 'houten poot' omdat hij als kind onder een auto kwam en een been verloor. Daarom kon hij ook geen chirurg worden, maar hij redde zich prima met dat been. Hij liep wel met een stok, maar ging bij patiënten gewoon trap op en trap af. Dokter Van den Berg en de vader van Marie Eitink waren goed bevriend. Ze deelden de liefde voor de natuur en voor de sterren. Ook de kinderen waren bevriend en deden veel samen.

Het was dus logisch dat de jonge kunstenares Marie Eitink een reliëf in chamotte voor de voorgevel van het nieuwe huis maakte. Drie zeepaardjes en een zeester zwerven tussen zeewier. Marie Eitink maakte ook nog een groot bronzen beeld van dokter Van den Berg, dat naar Amerika ging. Een dochter van de dokter was met een arts getrouwd, die daar werkte. Het beeld staat nu in dat Amerikaanse ziekenhuis, maar het ontwerp staat nog bij Marie in de tuin. Natuurlijk rust de dokter daar op zijn stok. Vanaf 1980 hield dokter Jaarsma al zijn werkzame jaren praktijk in het doktershuis en hij woont er nog. In het boek *Enschede, de mensen, de stad* staat over hem, dat hij vaak over die plek zei: *'Op het driehoekje bij de Hogelandsingel kun je voor je gezondheid altijd slagen: Een harinkje van vishandel Lammers voor de keel, naar de huisarts als je niet lekker bent en naar de dierenartsenpraktijk voor een paardenmiddel. En als dat alles niet heeft geholpen, dan kon je vroeger ook nog naar Kooy de Strieker (iemand die door handoplegging geneest). Toen we hier kwamen wonen had ik er nog geen enkel idee van dat mijn vrouw en ik ooit het diepzeeduiken als hobby zouden gaan beoefenen. Al het moois van het reliëf zien we nu onder water, all over the world. En zo komen wij dan overal een beetje thuis.'* Jaarsma heeft al in 1981 het huis zo verbouwd, dat praktijk en woonfunctie goed gescheiden zijn. Inmiddels houdt huisarts B. van Steenis-Vetter er praktijk. Iedereen die langs het doktershuis komt kan genieten van een echt Enschedees 'klein monument' met een stukje 'kleine geschiedenis'.



Foto's Geert Bekkering