

Diploma's

Willem Wilmink

De schoenmaker J.L. [Leusink, red.] was een prima vakman, maar zijn zoon H.L., die al sinds hij luiers droeg zijn vader de kunst had afgekeken, was nog veel beter. Mensen met moeilijke voeten, uit de hele omgeving, kwamen hun werkplaatsje binnenstropelen om het even later met ferme stap en vrolijk fluitend weer te verlaten, dank zij het aangepaste schoeisel van H.L. Wij zaten als kinderen vaak in die werkplaats, omdat de vader zo prachtig kon vertellen, iets wat meer schoenmakers eigen schijnt te zijn: niet voor niets waren grote schrijvers als Bredero, Theo Thijssen en Hans Christian Andersen schoenmakerszonen.

Dit bedrijfje werd met opheffing bedreigd omdat niemand er een middenstandsdiploma had. De zoon deed zijn uiterste best, maar zakte keer op keer: hij kon geen schoenen en laarzen definiëren, hij kon ze alleen maar maken. Toen trouwde hij met een meisje dat ULO had en was gered, want bij die opleiding werd het middenstandsdiploma indertijd cadeau gegeven.

Ik moest aan dit alles terugdenken toen ik in deze krant [Dagblad Tubantia, red.] van 1-11-1991 een stukje las over een 43-jarige K., die zijn florerende metselaarszaak met tien man personeel misschien moest sluiten "... omdat hij niet voldoet aan de wettelijke eisen van vakbekwaamheid en geen middenstandsdiploma bezit". Niet vakbekwaam en toch zoveel klanten: hoe kan dat nou?

Regels en verordeningen zijn goed, maar ze moeten ons niet de baas worden. Als er een kind in het water ligt en je moet een grasveld oversteken om het te redden, dan doe je dat, ook al staat er een bordje dat het grasveld niet mag worden betreden. En als je met eigen ogen kunt zien dat iemand zijn vak verstaat, dan moet je hem niet in zijn werk storen door naar zijn papieren te vragen. We vragen Herman Finkers toch ook niet of hij wel een getuigschrift heeft van de Academie voor Kleinkunst?

Officier van justitie O., bent u nu echt van plan om de metselaar K. zijn broodwinning af te nemen? Wees dan consequent en verbied ook alle muziek van Mozart. Want Mozart had geen enkel diploma.

(Uit: *Willem Wilmink in Enschede*, 2004, p. 115, Uitg. Gemeente Enschede)