

In memoriam Hans Gieskes (1921-2009)

Vorige maand overleed onze vaste medewerker Hans Gieskes, op de respectabele leeftijd van 88 jaar. Veel Enschedeërs hebben hem in de eerste plaats gekend als hun tandarts, die in de jaren 1958-1984 praktijk hield aan de Kortenaerstraat, hoek Tromplaan. Hij werkte, nog maar net afgestudeerd, twee jaar als marine-officier/tandarts in Soerabaja (1948-1950), waarover hij vertelde in n Sliepsteen 87 (2006). Daar leerde hij noodgedwongen ook vele facetten van de kaakchirurgie, die hem later in Enschede weer van pas kwamen.

Hans kwam in 2001 als vaste medewerker bij n Sliepsteen. Zijn eerste artikelen gingen over 'Het Hoff to Boeculo' (nr. 74 en 75). Van zijn hand waren ook 'Het Ludwig van Heekhuis' (80) en het unieke artikel over 'Edwina van Heek' (84).

Hans Gieskes was een groot liefhebber van kunst en cultuur en was een verdienstelijk beeldhouwer. Hiervan maakte hij de lezers van de Sliepsteen deelgenoot: over de beeldhouwer Frits van Hall (86) en het leesgezelschap 'Enschede' (93). Zijn fysieke toestand verhinderde hem - tot zijn eigen grote spijt - zijn activiteiten voort te zetten. In de vorige Sliepsteen (97) namen wij nog een reactie/aanvulling van hem op over een artikel van Arie de Haan. Hij gaf toen al wel aan dat het zijn laatste bijdrage zou zijn, hetgeen helaas spoedig bewaarheid werd.

Wij verliezen in Hans Gieskes een echte 'heer van stand' met een warme belangstelling voor de geschiedenis van Enschede en omstreken. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en zijn kinderen.

Moge Hans in vrede rusten.