

Marthalaan

Geert Bekkering

Het landgoed Het Wooldrik reikte eind 19^e eeuw van de Bothoven tot in de Velve en van de Oostveenweg tot aan de Espoortstraat. Het huidige Wooldrikspark is daarvan maar een klein deel. In 1887 werd door de familie Ter Kuile op het landgoed een particuliere weg aangelegd vanaf de Gronauscheweg. Langs die weg werden later een flink aantal prachtige villa's gebouwd, de laatste in 1937, waar op zeker moment zes families Ter Kuile woonden op de nummers 1, 2, 3, 12, 29 en 31. Vanaf 1890 werd Het Wooldrik bewoond door mevrouw Henriëtte ter Kuile-Cromhoff. Haar oudste zoon, mr. Engelbert ter Kuile, beheerde na de dood van zijn vader in 1893 het Wooldrik. 'Meester E', zoals hij meestal genoemd werd, was agent van de Nederlandsche Bank te Enschede en Voorzitter van de Nederlandse Heidemaatschappij. Hij was getrouwd met Lida Blijdenstein. In 1909 is het echtpaar Ter Kuile-Blijdenstein gaan wonen op Marthalaan 5, in het huis Ravenhorst, gebouwd onder architectuur van G. Beltman, daar waar nu een flat staat met die naam. Op 21 juni 1901 had de familie Ter Kuile nog een dochter gekregen. Moeder was toen al veertig jaar oud en men was heel blij met dit meisje. Margaretha Hermina (Martha) ter Kuile werd hun lievelingsdochter. Op 23 vóór de villa Ravenhorst gemeenteraad, de Marthalaan te geven. verder weinig interessants Twente vertrokken en

*Straatnaam
als spiegel
van historie*

november 1905, ruim klaar was, besloot de particuliere weg de naam Over Martha ter Kuile is te vertellen; ze is uit gelukkig getrouwd.

Meester E kocht na het overlijden in 1921 van Henriëtte ter Kuile-Cromhoff ('Mevrouw van 't Wooldrik'), Het Wooldrik voor f 142.000,- uit de boedel en liet zijn dochter Chrisje er met haar man John Scheffer wonen. Zelf bleef hij op Ravenhorst wonen. Het Wooldrik werd in die tijd prachtig bijgehouden door tuinbaas Brinksma, een echte tuinman die geschoold was in Engeland en ook nog gewerkt had op een buiten aan de Vecht. Het was gezellig op Het Wooldrik. Mevrouw Scheffer was sportief en artistiek, een geoefend portretschilderes. Het vele pluimvee was een bron van vreugde, ook voor de verdere familie. 'Meester E' was een enthousiast mycoloog, hij bestudeerde dus paddenstoelen. Op een excursie in 1925 werd er op zijn andere landgoed Het Smalenbroek een voor Nederland nieuwe paddenstoel ontdekt: *Cortinarius Salor 'de lange, wollige, bruine cortina, die den steel bijna geheel bedekt, is voor deze soort zeer karakteristiek. De sporen zijn 8X5/1", wrattig.'* In 1936 overleed mevrouw Lida ter Kuile-Blijdenstein, 75 jaar oud. Meester E kwam toen dagelijks op Het Wooldrik, maar vooral na zijn tachtigste vielen het alleen-zijn en de ouderdom hem erg zwaar. In 1943 overleed de naamgever van de Marthalaan.



De villa Ravenhorst aan de Marthalaan in circa 1925

Collectie: Robert Kemper