

Th.B. Hebing.

Fietsen op het trottoir

Dat fietsers de regels aan hun laars lappen is kennelijk van alle tijden, getuige onderstaande berichten uit de Zutphense Courant.

20 September 1909.

Op trottoirs fietsen.

Te Groningen werd gisteren een 3 jarig meisje door een wielrijder overreden, waardoor het kind het rechterbeentje brak. In verband daarmee is de politie aan het speuren gegaan naar fietsers en ze was zoo gelukkig talrijke processen-verbaal te kunnen opmaken tegen wielrijders die het trottoir bereden.

Dat laatste schijnt in Groningen niet eens te mogen. Wat 'n achterlijk land hè!

In Zutphen mag dat gerust; hier verbiedt de politie-verordening dat niet, zoo dat menigmaal de voetganger het trottoir af moet als daar een fietser op rijdt.

Op **24 Januari 1910** lezen we het volgende:

Nu de Raad eindelijk de verhoogde voetpaden weer veilig heeft verklaard voor voetgangers, mogen de fietsrijders er wel aan denken, dat zij zich hebben te schikken naar 't verbod om met een rijwiel

over het trottoir te rijden.

Doen ze dat toch, dan loopen ze gevaar proces-verbaal te krijgen. We hebben in de laatste dagen dat verbod zien overtreden, daarom waarschuwen wij er tegen.

Op de z.g. kleine steentjes mogen fietsers wél rijden, doch daar moeten ze voor de voetgangers uitwijken.

Met kinderwagens, met de hand voortbewogen, mag men de trottoirs berijden.

Op **1 Juni 1910** het volgende:

Herhaaldelijk is 't ons in de laatste dagen weer opgevallen dat vele fietsrijders blijk- nog onbekend zijn met het verbod om over trottoirs te rijden. Heel vrijmoedig verlangen sommigen zelfs dat de voetgangers voor hen het trottoir zullen verlaten, wat natuurlijk telkens leidt tot strubbeling tusschen wandelaar en fietser. 't Zal noodig zijn dat onze politie daareens strenger tegen gaat optreden, dat kan gemakkelijker dan vroeger nu de agenten ook fietsen hebben.

Zouden de heren van deze fietsclub Vires acquirit eundo (door voorwaarts te gaan krijgt het kracht) ook op het trottoir gefietst hebben?

