

Vooroordelen aan het begin van de 20e eeuw

Vooroordelen, met name over mensen die anders zijn dan we gewend zijn of die er anders uitzien, zijn van alle tijden. Dat zal u niet verwonderen.

Zo trof ik, bij het snuffelen in oude kranten ten behoeve van het project: 'Deventerweg kwartier (DWK)' de volgende, voor zich sprekende gevallen aan:

18 januari 1901

Gisteren tussen 4 en 5 uur raakten twee kinderen van 7 en 8 jaar door het ijs van de Grootte Gracht achter de school van de heer Vruchtman, waar eenige zwakke plekken zijn. Twee kolonialen, die daar aan het schaatsenrijden waren, snelden direct ter hulp. De een bedacht zich geen ogenblik, maar ging tot den hals toe in het water; de ander kroop op zijn buik over het ijs naar de plaats van het onheil. Zoo haalden zij, ofschoon zij geen van beiden konden zwemmen, de kinderen er uit, die anders zeker verdronken zouden zijn.

Een heer die daar passeerde vroeg hunne namen.

Antwoord: Twee kolonialen.

Dit antwoord is wel eigenaardig. Er wordt zoo dikwijls minachtend over hen gesproken ... een koloniaal, 't is maar een koloniaal. Wilde het antwoord van die twee nu óók zeggen: De naam komt er niet opaan, 't zijn "maar" kolonialen?

Om het even hoe dit zij, wij weten de namen en vinden dat er alle redenen om ze hoffelijk te vermelden. Het waren de soldaten Lettinga en Zwaagstra.

Een eervol saluut aan deze moedige mannen.

Tot zover dit stukje.

Ook op andere wijze werden deze 'kolonialen' onmiddellijk in de beklagdenbank gezet, getuige het volgende:

28 april 1903

Gisteravond omstreeks 10 uur is in de Hoven tusschen enige koloniale soldaten en burgerpersonen ergerlijk gevochten en zijn van weerszijden eenigen gewond geraakt.

Naar luid van geruchten, moeten de militairen, die van hunne bajonetten gebruik maakten, de aanleiding hebben gegeven.

Naar aanleiding hiervan is door de garnizoenscommandant bepaald, dat voortaan een patrouille van de koloniale reserve in de Hoven aanwezig zal zijn ter sterkte van 1 sergeant, 1 korporaal en 4 soldaten.

Naar aanleiding van dit bericht verscheen er in de krant van 2 mei 1903 het volgende ingezonden stuk.

Standjes in de Hoven

Zutphen, 1 mei 1903

Geachte Redacteur.

Naar aanleiding van het geplaatste bericht omtrent de vechtpartij van Zondagavond j.l. in de Hoven tusschen militairen der Kol. Res. en burgers kan ik Ued. beslist mededeelen en door ooggetuigen bevestigen, dat de aanleiding niet is ontstaan van de zijde der mili-

tairen, maar wel door de antipathie welke daar heerst onder de burgers tegen de soldaten der Kol. Res. en den opgewonden toestand waarin de meeste burgers verkeerden door overmatig gebruik van sterken drank.

Dat de militairen hebben gebruik gemaakt van wapenen is te verontschuldigen, daar 5 militairen stonden tegen-

over circa 100 burgers gewapend met messen en dolken.

Hopende dat door plaatsing dezes, het oordeel over de schuldigen zal komen, breng ik Ued. bij voorbaat mijnen dank voor de verleende plaatsing in Uw blad.

Ued. dw. dienaar.
STEVEN
Soldaat Kol. Res.
