



# De kunst van het verzamelen

## *Prentbriefkaarten uit het Zuiderzeegebied*

De Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum heeft onlangs de verzameling prentbriefkaarten van de heer Jan Ringeling (1914-2003) geschonken gekregen. Het museum heeft deze verzameling aangegrepen om in een kabinettentoonstelling bijna 300 van de mooiste en oudste prentbriefkaarten van het Zuiderzeegebied uit deze particuliere verzameling te tonen. Dit is slechts een klein deel van de totale collectie van ca. 12.000 kaarten die door de verzamelaar bijeengebracht zijn. De heer Ringeling bewaarde zijn kaarten keurig op plaats geordend in meer dan 50 albums.

De heer Ringeling woonde jarenlang in Waterland en was daar een bekende persoonlijkheid. Naast prentbriefkaarten verzamelde hij nog talloze andere objecten. Bovendien was hij een expert op het gebied van de geschiedenis van Waterland en diende als vraagbaak voor menig historische vereniging. Van zijn hand verschenen verscheidene publicaties over Amsterdam ten noorden van het IJ. Als secretaris van Amstelodanum - een tijdschrift over het wel en wee van Amsterdam - deed hij veel kennis op over deze streek. Hiertoe behoort ook het eiland Marken, geboortegrond van de Ringelings. Jan Ringeling deed zelf genealogisch onderzoek en schreef over de familiegeschiedenis. Zo bleken zijn voorvaders meesterchirurgijn op Marken te zijn geweest.

De verzameling prentbriefkaarten is een bijzondere aanwinst. Op vragen over de verzameling antwoordde zoon J. Ringeling: "De vraag naar het aanleggen van zijn prentbriefkaartenverzameling is, denk ik, direct te herleiden naar zijn belangstelling en passie voor al hetgeen met het 'Waterlandse' te maken heeft. Als we daarbij ook nog in beschouwing nemen dat onze familie van Marken komt, dan is de stap naar het hele Zuiderzeegebied niet echt groot meer. Zelf denk ik dat hij ooit - in de dertiger jaren - begonnen is met 'zomaar wat' verzamelen en dat dit verzamelen uiteindelijk 'enigszins' uit de hand gelopen is. Zoals dat wel meer gaat bij verzamelaars..."

De tentoonstelling is tot en met 30 juni te bezoeken in het binnenmuseum.

