

## Het Vriendentrefpunt is verhuisd!

In het seizoen 2004 vindt u uw Vriendentrefpunt op een andere locatie in het buitenmuseum. Al vanaf de opening van het trefpunt in 2002 wisten we dat de ruimte achter de bakkerswinkel opnieuw zou worden ingericht naar voorbeeld van de lunchroom die het in een ver verleden is geweest. Op 10 april kunt u het resultaat zien!

Het trefpunt moest dus verhuizen en in goed overleg is gekozen voor het pand Kampen 3 in de Schokkerbuurt, het voormalige informatiecentrum. Met hulp van het personeel van het museum en de vrijwilligers van de Vereniging Vrienden is er een smaakvol geheel van gemaakt. Helemaal klaar om u vanaf 10 april te ontvangen, als het buitenmuseum weer opengaat voor het seizoen.

Elke dag vanaf 11.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die u van harte welkom heten. U kunt er terecht voor een gezellig praatje, met uw vragen en opmerkingen, goede ideetjes voor de vereniging en zelfs met uw eventuele klachten. In de afgelopen twee jaar mochten we in het trefpunt velen van u begroeten en veel nieuwe leden inschrijven. We hopen van harte dat u ons op de nieuwe plek ook zult vinden.

Graag tot ziens!

Attie, Martin, Hans, Elly, Olga,  
Jeanet, Hans, Gerda, Coen,  
Jan, Willy, Fia, Riet, Hendrik  
Jan en Lamy

