

Impressie ledendag Vereniging Vrienden

Door Lamy Eeken-Beekhuis

Zaterdag 12 juni jongstleden was de jaarvergadering en ledendag van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum in het buitenmuseum. Zo'n tachtig leden en gasten kwamen bijeen in een afwisselend zonnig en buig buitenmuseum. Vergezeld van klanken van trekzakken en met het zicht op de schitterende vaartuigen van de Vereniging Botterbehoud, die in de haven van het buitenmuseum lagen. Een impressie voor de leden die er niet bij konden zijn.

Na de koffie in het Amsterdamse Huis werd in de Filmzaal de jaarvergadering gehouden. Alle verslagen werden goedgekeurd, de verificatiecommissie werd aangevuld met een nieuw reservelid en twee nieuwe bestuursleden werden benoemd, te weten beoogd voorzitter mevrouw Oosterop en de heer Groenhof. Voorts werd een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Er werd verslag gedaan van de activiteiten in het trefpunt van de Vrienden en de heer Weeda, directeur van het Zuiderzeemuseum, vertelde een en ander over de gang van zaken en de toekomstvisie. Aansluitend kon een uitstekende lunch kon worden genoten in het Amsterdamse Huis.

Het middagprogramma was gevarieerd. Vanaf de Marker haven kon men meevaren op de oude schepen van Botterbehoud. De vaartochten, onder een schitterende Hollandse wolkenlucht, duurden rond een uur. Vele leden maakten hiervan gebruik. Er werd gezeild met een stevige wind, dus zeebenen waren wel vereist... In het voormalig trefpunt, achter de bakkerswinkel, was drs. Anton Kos, wetenschappelijk medewerker van het museum, aanwezig voor uitleg over de nieuwe inrichting van dit pand. Op fraaie wijze is een replica gemaakt van de lunchroom zoals die er begin vorige eeuw uit zou hebben kunnen zien. Het pand is opgesierd met onder andere tegeltableaus die afkomstig zijn uit lunchroom Carels in Zandvoort. Voor de Vrienden was er



een gezellig bekertje chocomel en een heerlijke krakeling. Vroeger werd in de lunchroom namelijk vaak chocolademelk geschonken, waarbij dan van een lekkere koek of van een gebakje werd gesnoept. Volgens verwachting snoepen de Vrienden anno 2004 nog net zo graag van dit lekkers!

Speciaal voor de Vrienden waren er in het nieuw geopende pand Zandijk rondleidingen. In groepen van 15 personen kregen we van museum personeel uitleg over de oorsprong van het pand en de herinrichting. Bovendien konden we een speciale lezing met lichtbeelden bezoeken, die door dr. Jaap Kerkhoven, wetenschappelijk medewerker van het museum, werd begeleid. Hierin werd ook het jaarthema van 2004 'Rangen en Standen' belicht. In de Wieringer kapel was de Floralia in al haar pracht te bewonderen. Vele Enkhuizer schoolkinderen deden hier weer aan mee; elk jaar weer een leuke uitdaging voor hen. De trekzakliefhebbers konden verder genieten van de klanken van de trekzak en de zang van de spelers en speelsters. En dat niet alleen, want in het pand naast de kapper was een tentoonstelling ingericht door het Nederlands Trekzakmuseum. Ook was Frans van der Aar, een van de weinige Nederlandse trekzakbouwers, daar aanwezig.

Het nieuwe trefpunt van de Vrienden in pand Kampen 3, één van de Schokker huisjes, mocht zich verheugen in een groot aantal bezoekende leden. Fijn dat zij deze dag de nieuwe schitterende foto's – met toelichting – konden bekijken die gemaakt zijn door André Groeneveld. Ze tonen een zeer klein deel van de objecten die door of met hulp van de Vrienden zijn aangeschaft voor het museum. Vijf van de zes getoonde objecten zijn in het museum zelf te zien, het zesde object staat 'in depot'.

Ondanks af en toe een korte felle regenbui kan gesteld worden dat deze ledendag zeer geslaagd is verlopen. Was u er niet bij? Volgend jaar zeker doen! De exacte datum zullen wij u in een volgend Peperhuis laten weten, maar houdt u de tweede of derde zaterdag van juni 2005 alvast een beetje 'vrij', dan mist u niets. ■

