



In memoriam Daaf Hildering

Op 2 juli jongstleden is oud-medewerker Daaf Hildering overleden. Hij was werkzaam voor de afdeling Beheer Onroerende Collectie/Facilitair Bedrijf en hield zich bezig met het beheer van het magazijn en het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Ruim 6,5 jaar geleden nam Daaf afscheid en ging hij met de VUT. Daaf Hildering was een man die ruim de helft van zijn werkzame leven heeft gegeven voor het museum, het buitenmuseum voorop. Een man die daar in veel opzichten het licht aan deed, ook letterlijk. Pionier van het eerste uur. Van onschatbare waarde tijdens bouwvergaderingen. Eerst als zelfstandig ondernemer, later in dienst van het museum.

Daaf was een man die altijd was waar hij nodig was en naast zijn werk ook nog lid was van de vrijwillige brandweer. Een man ook met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jarenlang was hij voorzitter van de dienstcommissie, de tegenwoordige ondernemingsraad. Ook had hij een groot plichtsbesef. Hij deed altijd meer dan zijn best, maar ook dat was voor hem nooit genoeg. Wij gedenken hem als een warm mens. Een warme collega! Wij hadden hem zo graag gegund zoveel langer op zijn lauweren te mogen rusten. Op de lauweren van zijn grote verdiensten voor het museum en dus voor de hele maatschappij. Het museum waar hij het licht aanstak en aanhield. Onze troost is dat wij hem in ons midden mochten hebben.

Arnout Weeda

Bedankt

Ik stel het zeer op prijs dat er tijdens de ziekte van mijn man zoveel (oud)collega's langs zijn gekomen en aan ons gedacht hebben. Daaf heeft genoten van alle bezoeken. Ook tijdens en na de crematie heb ik veel warme attenties ontvangen, die mij veel steun hebben gegeven. Directie en medewerkers, hartelijk bedankt.

Gré Hildering en kinderen