

# Drukbezette

Door: Lamy Eeken-Beekhuis

Het echtpaar Mary en Jan Kruisheer is drukbezet, maar maakte graag tijd vrij voor een goed gesprek over het museum, de Vereniging Vrienden, hun leven en allerlei andere onderwerpen. Boeiende verhalen van boeiende mensen, beiden geboren en opgegroeid in Amsterdam en al jong vertrokken om te werken en leven in verre landen.

Mary en Jan trouwden op de jonge leeftijd van respectievelijk 21 en 22 jaar, ondanks het feit dat de werkgever van Jan, de Nederlandse Handel-Maatschappij (nu ABN-AMRO), dat eerst niet goed wilde keuren. "Als je destijds voor die bank wilde werken, wist je dat je werd uitgezonden en wist je ook dat er niet getrouwd kon worden, want 'je inkomen was daarvoor niet hoog genoeg'," zegt Jan. Na bijna een jaar van eenzaamheid werd de goedkeuring van de directie verkregen en werd er toch getrouwd, al deed Mary dat 'met de handschoen'; de broer van Jan nam daarvoor even zijn plaats in. En zo volgde Mary haar kersverse echtgenoot in 1963 naar het buitenland en woonde ze samen met hem - en later de twee kinderen - in Oeganda, India, Saoedi-Arabië, Kenia, Dubai, Nederland, Curaçao en Engeland. In Dubai was Jan zelfs een aantal jaren honorair consul. In de tuin van hun huis werden de traditionele Nederlandse feesten als Koninginnedag en Sinterklaas volop gevierd. Last van heimwee hebben ze beiden nooit gehad. Spijt van hun lange verblijf in het buitenland ook niet, al zijn hun kinderen er wel 'honkvast' van geworden; zij wonen beiden in Nederland. Voor het bezoeken van de kleinkinderen is dus geen vliegtuig nodig.

## Zuid-Afrika

Zo'n elf jaar geleden streken Jan en Mary uiteindelijk neer in een nieuwe wijk van Enkhuizen en werden ze lid van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum. Ze bezoeken zowel het binnen- als het buitenmuseum frequent met bezoekers uit alle windstreken en promoten het waar ze maar kunnen; bij binnenkomst in hun huis liggen de folders op de haltafel! Jan is lid van de verificatiecommissie van de vereniging, doch meldde bij zijn verkiezing wel meteen: "Van januari tot en met april ben ik in het buitenland. De controle kan dus pas in mei!" Jaarlijks huren Mary en Jan namelijk een huis in Zuid-Afrika, pal aan de baai. Pas als de Nederlandse winter voorbij is

# Mary en Jan Kruisheer pensionado's



komen ze terug naar de bloeiende tulpen en het buitenmuseum. In 2006 doorbreken ze deze traditie, maar in 2007 hopen ze dan weer dubbel te genieten.

## Flyeren

Op de laatste ledendag meldde het stel zich om te helpen bij de promotie van het museum door middel van flyereren op markten en braderieën. Dat hebben ze geweten: hele dagen waren ze op pad. Ze geven namelijk niet gewoon een flyer uit, maar knopen er gelijk een wervend gesprek voor het museum aan vast - zoals overigens alle andere ambassadeurs van de 'flyergroep' dit ook doen. En het werkte! Het bezoekersaantal in de maanden juli en augustus steeg. Ook vlak voor de herfstvakantie gingen ze weer op pad, ditmaal met flyers voor de avondopenstelling. Gelukkig zijn beiden in het bezit van een goede conditie: als eerste hobby wordt driemaal per week sportief wandelen genoemd en als rustige tegenhanger bridgen. Gevraagd naar goede tips voor het museum en/of de Vrienden merkt Mary direct op: "Schroef de publicaties in de kranten nog meer omhoog, meld wat er allemaal te doen is en meld vooral ook dat men voor de prijs van één kaartje twee musea kan bezoeken: het binnen- én het buitenmuseum. Dus ook als het 's zomers eens echt slecht weer is, een bezoek aan het museum is altijd leuk en leerzaam!" ■