



Westindisch pakhuis op de oorspronkelijke plaats.

De eerste paal voor Westindisch Pakhuis

In alle stilte . . . nou ja, stilte is wat misplaatst bij een heiwerk . . . is op 1 juni om 10.00 uur in de ochtend de eerste paal geslagen voor de herbouw van het Westindisch pakhuis naast het reeds bestaande complex van het binnenmuseum. Tevoren was een schutting geplaatst om de bouwput. Het werk is begonnen om dit Westindisch pakhuis te doen herrijzen, nadat het enkele jaren geleden werd afgebroken in Enkhuizen en ter verkrijging van de sloopvergunning werd geschonken aan het Zuiderzeemuseum. Het afbraakmateriaal is opgeslagen en zal nu geleidelijk worden gebruikt voor de wederopbouw van het pakhuis dat zal worden opgenomen in de totale rondgang door het museum. Het gebouw zal, wanneer eenmaal gereed, een belangrijke uitbreiding betekenen van de expositieruimten waarin diverse thema's kunnen worden behandeld.

Er zijn reeds diverse gedachten voor het gebruik van het gebouw als museale ruimte en voor hetgeen nog tot stand moet komen tussen het huidige gebouw en het nu te herbouwen pakhuis.

Het is een heel interessante zaak dat de museumgebouwen dan tezamen één groot complex zullen vormen – met fraaie gevelwand aan de Wierdijkzijde – met aan één zijde het Oostindisch pakhuis, het 'Peperhuis' en aan de andere zijde het Westindisch pakhuis.

Wij zullen zeker later nog gegevens verstrekken over de vorderingen van de herbouw en over de verdere bestemming in onderdelen. Voorlopig willen wij hier de blijdschap uiten dat de bouw is begonnen!