

En de tijd stond even stil

'Een kijkje op het alledaagse godsdienstige leven in Workum', zo luidt de ondertitel van een boekje dat door B. Voets, oud-pastoor van Haarlem, Amsterdam en Castricum, met tekeningen van J. Janning, pastoor te Workum is samengesteld. Het is onlangs verschenen bij het Westfries Administratief Centrum te Hoorn.

De heer Voets, secretaris van de Vereniging 'Vrienden' heeft al wel meer gepubliceerd op historisch gebied. Het nu voor ons liggende werk is de beschrijving van de geschiedenis van de parochie te Workum, uitgegeven naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de neogothische kerk. Deze kerk is tegelijk met de pastorie op de Monumentenlijst gekomen.

Het is een door pastoor Janning geïllustreerd verhaal over de geschiedenis van de parochie, waarin een aantal facetten van de geloofsgeschiedenis in de Friese kustplaats. Daarin wordt begonnen met de latere middeleeuwen uit de 10de en 11de eeuw en het volgt in grote lijn de historie van de plaats.