

Een kast uit Molkwerum

Dank zij een aanzienlijke bijdrage van de Vereniging 'Vrienden' kon een beschilderde kast worden aangekocht, die afkomstig is uit Molkwerum, een kleine plaats aan de Friese Zuidkust.

Deze kast is een heel bijzonder meubel om te zien, donker blauw-zwart van kleur. De zijwanden van de ongeveer 1,75 m hoge, circa 1,80 m brede kast zijn met bloemmotieven en linten en slingers beschilderd: gebroken wit op het donkere fond.

De kast heeft vier deuren, die alle van dezelfde soort versieringen zijn voorzien als de zijwanden, maar breder uitgewerkt. De figuren houden als het ware enigszins het midden tussen bloem- en vruchtfiguren, veelal met linten en guirlandes bijeen gehouden. Het meubel heeft een onderlade onder de onderste kastruimte, die hoger is dan de bovenste kastjes. Er is ook een bovenlade, terwijl de kast wordt bekroond door een uit enkele delen samengevoegde plaat. De voorkant van de kast heeft een gesloten front. De voorpoten van dit meubel zijn bolpoten, achter zijn het tamelijk brede platte, in een hoek gevormde steunen.

Het is een zeer opvallend, fraai versierd meubel, dat het goed zal doen in de geplande nieuwe opstelling in de wooncultuurzaal waarin uitsluitend beschilderde meubels en andere beschilderde voorwerpen zullen worden opgesteld.

