

De 900 gepasseerd!

Ieder jaar pleeg ik op 31 december de administrateur van onze vereniging, de heer P. M. Rooker, op te bellen met de vraag: 'hoe is de stand'. Zijn antwoord is voor de buitenstaander even onbegrijpelijk als de vraag. Het bestaat uit een getal. Is dat getal hoger dan het jaar tevoren, dan worden wij beiden plotseling bijzonder spraakzaam, want dan is het ledental van de vereniging weer omhooggegaan.

Oudejaarsdag-1979 bleek een hoogtijdag te zijn, waardoor onze reacties vergelijkbaar waren met die op de New Yorkse beurs, wanneer daar de Dow Jones wordt doorbroken. Aan het begin van 1970 bedroeg het aantal leden 631, het steeg daarna nog enige jaren, tot in 1974 en 1975 plotseling een relatief vrij sterke daling intrad. Vanaf 1976 was er weer sprake van een ononderbroken groei en eind 1979 was het ledental de 900 gepasseerd. Een absoluut hoogtepunt tot nu toe! Dankzij de enthousiaste propaganda van verschillende leden.

Wij gaan nu de jaren '80 in met 910 leden. Zou het mogelijk zijn, in 1982, wanneer de vereniging haar 35-jarig bestaan herdenkt en het Buitenmuseum wordt geopend, de mijlpaal van 1000 leden te bereiken? Met uw aller inspanning moet dat lukken!

v. d. P.