

Tentoonstelling W. J. Dijk

Van 5 mei tot en met 15 september 1981 was op zaal drie de tentoonstelling 'Schepen rond de Zuiderzee, vastgelegd door W. J. Dijk' te zien. De expositie omvatte ruim 40 bladen, geselecteerd uit een particuliere collectie te Amsterdam. Met penseel en pen legde Dijk in vele honderden tekeningen allerlei vracht- en vissersschepen rond de Zuiderzee vast; variërend van de uitzeilende vloot van Volendam tot het uitgestrekte Friese landschap. Hij deed dat met verve en een forse dosis bezetenheid, want hij was een groot schepenliefhebber.

Willem Jans Dijk werd geboren op 15 februari 1881 te Bergum in Friesland. In Groningen volgde hij een opleiding tot onderwijzer. Hij tekende toen al schepen, maar durfde dat nog niet buitenshuis te doen.

In het oude Zuiderzeestadje Makkum ging hij les geven. Daar ontmoette hij bij zijn schoonvader (een scheepsbouwer) schippers en vissers uit alle windstreken. Hij leerde er de tekenaar en schilder Dirk Nijland (1881-1955) kennen, die ook een groot schepenliefhebber was. Dijk leerde van hem de techniek van het houtsnijden.

Later werd hij hoofd van een school in Nieuwkoop-Noorden, waar hij kennis maakte met een schilderskolonie, die bezeten was van het opgerepte prachtige waterland.

In 1910 verhuisde Dijk naar Den Haag om er zijn akte MO tekenen te halen, waarvoor hij echter niet slaagde.

Tussen 1920 en 1940 maakte hij reizen naar Engeland en Frankrijk waar hij veel tekeningen maakte. Maar als zijn meest vruchtbare periode beschouwde hij zijn verblijf te Galamadammen, een gehucht zuidoostelijk van Koudum in Friesland, van 1942 tot 1945. Letterlijk honderden tekeningen van schepen en van het landschap zijn daar ontstaan.

Op 23 oktober 1970 overleed Dijk te Den Haag.

