

Nieuw in de collectie



*Zilveren oorijzer uit Noord-Holland, 1856
Meesterteken: J. en H. Bossert, Alkmaar*

Het Zuiderzeemuseum heeft recent dit bijzondere oorijzer uit Noord-Holland aangekocht. Uit het midden van de 19de eeuw zijn maar weinig oorijzers bewaard gebleven; dit is er één van. Kenmerkend voor de exemplaren uit deze tijd zijn de brede band en de grote sierstukken, de zogenaamde boeken. Deze grote platte platen met bloemornament meten 4,5 bij 6,5 cm. Later, aan het einde van 19de eeuw kregen de boeken het nu nog bekende uiterlijk: klein en dik. Dit oorijzer is op Vlieland gedragen. Op de Waddeneilanden woonden veel vrouwen van Noordhollandse kapiteins. (AB)