

## *Geen jaarboek vrienden*

Vele jaren heeft de Vereniging Vrienden jaarlijks een boek geschonken aan haar leden. In het jubileumjaar 1998 ontvingen de Vrienden zelfs twee publicaties: het boek over de bouw en inrichting van het binnenmuseum met de titel *Een museum voor mensen* over mensen en *Een cultuur valt droog* over de voor-geschiedenis van het museum door de historica Frouke Wieringa.

De laatste jaren was niet meer sprake van een jaarboek, zoals eens het Jaarboek *Het Peperhuis* bestond, maar betrof het een jaargeschenk, zoals in 1998 de museumkalender. Bij de gedachtenwisseling over de nieuwe relatie tussen Vrienden en museum is gesproken over de bijdrage van de Vrienden en de 'tegenprestatie'. Het jaarlijkse geschenk is daarbij afgeschaft. Formeel gaat de nieuwe relatie in na de besluitvorming van de jaarvergadering 1999. Daarop vooruitlopend wordt er dit jaar geen geschenk geleverd. Dat is jammer, maar ook wel billijk omdat de Vrienden in het voorgaande jaar twee geschenken in ontvangst konden nemen.