

Ter herinnering aan Pieter Johannes van der Molen.

Velen van u hebben de afgelopen twee jaar wel even met hem een praatje gemaakt. Piet van der Molen, in Enkhuizen beter bekend als "de Schokker" zat in het, door hem zelf ingerichte huisje in het vissersdorp, snoekbaarsnetten te boeten. Daar, gezeten voor het raam, was iedereen welkom. Hij vertelde elke dag met veel enthousiasme aan elke bezoeker hoe hij als kleine jongen met vader al naar zee moest. Hij vertelde hoe hard er gewerkt moest worden, wat hij op zee had meegemaakt, of hoe mooi het kon zijn 's nachts in het donker op het water met zijn maat in de schouw, de EH 21, bezig met het hoekwant. Piet verstond het op z'n "Enkhuusers" elke bezoeker, ook de buitenlander, duidelijk te maken wat voor hem het vissen heeft betekend. Verontwaardigd vertelde hij hoe de ambtenaren uit Den Haag, op zijn zeventigste, zijn visvergunning hebben ingenomen, zoals de wet het voorschrijft. Hoe onbegrijpelijk en onrechtvaardig was het voor hem dat je na 56 jaar een zelfstandig beroep op het water uit te oefenen er niet meer op uit mag trekken. Piet "de Schokker" was ook voor zijn collega's een bijzondere man, hij hielp alle gidsen en suppoosten rond het vissersdorp. Er is nu een lege plek ontstaan. We zullen hem erg missen.

Theedo Fruithof



Piet "de Schokker".