

DE ZUIDERZEE

*De golven graven eindeloos op zee
Elkanders graf, bloeien op en vervagen,
Gelijk ook de kleine botters opdagen
Om weer te verdwijnen van lieverleë.*

*Water en lucht bouwen grootsch een allee
Waarin de rukwinden de meeuwen schragen.
Achteloos — gelijk de golf toppen dragen
Hun makkers op de wateren beneë.*

*Maar bij windstilte lijkt het waterveld
Soms een antiek spiegelglas dat, vergrijst,
Al sinds eeuwen niet meer werd gepolijst:
En de meeuwen krijten eens zo ontsteld,
Ijlend als verschietende sterren voort,
Elk naar hun eigen rampzalig oord.*

Bertus Aafjes